



## Kerkbalans 2021

### Geef vandaag voor de kerk van morgen

Het is september 1941. De Tweede Wereldoorlog teistert de stad Breda. Vóór ons Mariabeeld staat een bruidspaar. Ik zie het zo voor me. Het bidt tot Maria om steun en vertroosting. Het zijn mijn ouders. Nu, 80 jaar later, worden wij geteisterd, nu door de Coronacrisis en vragen wij als geloofsgemeenschap God om steun en vertroosting.

Wij hebben het nodig om samen ons geloof te kunnen belijden. Maar dat wordt steeds moeilijker. Het persoonlijk contact tussen de pastores en de parochianen en tussen de parochianen onderling is door Corona sterk verminderd en dat doet pijn. Vorig jaar kon ik u nog positieve en hoopvolle informatie geven over de financiële positie van onze parochie, maar nu is slechts één conclusie mogelijk: onze financiën hebben in 2020 een gevoelige klap gekregen.

#### *Daling inkomsten van de parochie*

Door de beperkende maatregelen, maximaal 30 personen, zijn o.a. de inkomsten uit de collectes meer dan gehalveerd. Een voorbeeld: een jaar geleden brachten de collectes bij de kerstvieringen € 1400 op. Dit jaar € 475  
En wat de actie Kerkbalans betreft: enkele jaren geleden deden 210 parochianen mee, in 2020 slechts 155. Hiervan kan een groot deel wegens gezondheidsproblemen niet meer naar de kerk komen. We proberen met een steeds kleiner aantal betalende mensen onze parochie staande te houden.

Maar tegelijkertijd is er sprake van een duidelijke honger naar zingeving. Tijdens de kerstnacht bekeken 226 mensen onze livestream van de nachtmis. Een hoopvol teken.

#### *Niets is vanzelfsprekend*

Ondanks alle problemen willen we als parochie het allerbeste voor onze parochianen. Maar dat wordt financieel dus steeds moeilijker. U merkt het. Het is niet vanzelfsprekend dat we onze kathedraal kunnen onderhouden en dat onze eucharistievieringen een zo hoge kwaliteit hebben: goede liturgie, prima koorzang, mooi orgelspel en prachtige bloemversiering. Het is niet vanzelfsprekend dat we enthousiaste vrijwilligers hebben die dit alles mede mogelijk maken.

Het is ook niet vanzelfsprekend dat we inmiddels wekelijks een livestream kunnen uitzenden om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de viering thuis te volgen.

En ook niet vanzelfsprekend dat we in een warme kathedraal zitten. Om te besparen hebben we de verwarming al moeten uitzetten. U ervaart het aan den lijve.

### *Nieuwe balans voor nieuwe initiatieven*

Behalve onderhoud en behoud van het vele goede willen we ook blijven investeren in nieuwe initiatieven om de mensen in de stad te bereiken. We hebben als Kerk een zending. Alles kost veel inzet van mensen en financiële offers. We balanceren op een dun koord. De financiële balans is weg. Die zoeken we nu met de actie Kerkbalans.

Het parochiebestuur probeert in deze situatie steeds in goed onderling overleg de juiste keuzes te maken. Wij hebben een nieuwe folder Kerkbalans 2021 gemaakt. Daarmee informeren wij u over onze plannen voor de komende jaren. De folder bevat ook een duidelijke kans voor u om uw gift meer persoonlijk te maken. Het bisdom vraagt, voor wie dat mogelijk is, een minimale bijdrage van € 132. Wellicht is het voor u een uitdaging hier een meer individuele invulling aan te geven. U kunt deels zelf bepalen waaraan uw bijdrage mag en kan worden besteed.

Tot slot: euro's alleen bepalen niet onze rijkdom. Want we zijn geestelijk rijk. Het ging dat bruidspaar uit 1941 ook niet om geld maar om geloof, hoop en liefde. Daarom kan ik hier ook staan. Voor mij is de cirkel rond. Ook wij weten en ervaren dat God ons leidt, ons stuurt en voor ons zorgt. En dat is écht, maar dan ook écht onbetaalbaar.

2021: een jaar van nog meer zorg voor elkaar,  
een jaar van Gods zorg voor ons.  
Een zalig jaar.  
Dat wenst het parochiebestuur u toe.